



God Jul 2018 och Gott Nytt År 2019 önskar styrelsen alla föreningsmedlemmar

Det har varit ett spännande år med slutlig avveckling av den ekonomiska föreningen Bromma Kyrkas Villaägarförening u.p.a. och full övergång av verksamheten till den ideella föreningen Bromma Kyrka Eneby Villaförening.

Valborg och Midsommar firades som vanligt och, som vi upplever, med fler deltagare från år till år.

Årets höjdpunkt var jubileumsfesten som vi firade den 8 september med konstutställningar och festplats med tält och hoppborg nära Bistro Bromma, jubileumskonsert i kyrkan,

rockband på festplatsen och start av varmluftsballong samt buffé på Bistro Bromma. En jubileumsskrift hann också bli klar till 100-årsfirandet.

Ett stort tack till alla som har hjälpt till och gjort det möjligt att genomföra dessa aktiviteter! Föreningen lever tack vare medlemmarnas engagemang och styrelsen hoppas på samma goda stöd också år 2019.

Andreas Aly, ordförande

Fackeltåg på nyårsnatten



Fackeltåget upp till klockstapeln 2017



*Vid klockstapeln för 25 år sedan.
Läs mer i Jubileumsskriften*

Fackeltåg till klockstapeln på nyårsafton börjar bli en gammal tradition. Som vanligt samlas vi på parkeringen framför kyrkan vid Gliavägen vid 23.30-tiden. Föreningen köper in ett antal facklor, men ta gärna med egna.

Klockan 23.40 tågar vi upp till klockstapeln för att strax innan tolvslaget få höra Tennysons Nyårsklocka läsas i nyårsnatten. Därefter får vi höra de mäktiga Kyrkklockorna ringa in det nya året.

Namnförslag till valberedningen

Nu är det dags att skicka namnförslag till valberedningen till rollerna styrelseledamot, revisor eller valberedare för år 2019. Du kan föreslå dig själv eller någon annan medlem. Skicka förslaget till info@brommakyrkaenebyvillaforening.se Har du frågor om uppdraget och om hur föreningen fungerar är du välkommen att kontakta oss i valberedningen.

Hälsning från årets valberedare Gunilla Kinnestrand, Andreas Gretander och Annalena Vestergren.

Årsmötet äger rum torsdagen den 21 mars 2019 kl. 19.00. Lokal meddelas senare i samband med kallelsen.

Schack-kvällar



Första måndagen i varje månad kl. 19-21, med början 4 februari 2019, hos Carl-Olof Fägerlind, Krusbärsvägen 4 i Eneby.

Har du frågor eller vill ha mer information kontakta Carl-Olof tel. 070-922 03 89



Pulkabacken säkrad

Sedan decennier har backen vid Terserusvägen ner mot ängen bakom Bistro Bromma varit området "Pulkabacke". När församlingen ville sälja fastigheten "Nya klockargården" (Terserusvägen 5) framkom det att startpunkten för pulkabacken ligger på denna tomt medan resten av nedfarten ligger på kommunens mark. Församlingen försökte förmå staden att ta emot den delen av tomten som gåva mot att staden tog på sig att ändra tomtgränsen i detaljplanen, vilket staden avböjde med tanke på kostnaderna som detta skulle medföra.

För att "rädda pulkabacken", d.v.s. att den även fortsättningsvis ska kunna användas i hela sin längd, skrev församlingen i köpekontraktet med de nya ägarna in ett villkor att framtida ägare till fastigheten ansvarar för att pulkabacken ska kunna utnyttjas från den traditionella startpunkten. De nya ägarna, Annika och Rolf Alexander, har förtjänstfullt engagerat sig i frågan och har lagt ett förslag att till kommunen utan ersättning överlämna den aktuella biten av tomten. Efter initialt motstånd har Staden nu förklarat sig villig att ta emot den delen av tomten. Detta kräver dock en ändring av tomtkartan och därmed detaljplanen. Kostnaden för denna ändring står familjen Alexander för.

Måndag morgon kl. 8 den 8 oktober hölls ett möte vid startpunkten för pulkabacken för att på plats bestämma var den nya tomtgränsen skall dras. Närvarande var, förutom paret Alexander, en representant från Stockholms stadsbyggnadskontor, kyrkorådets ordförande Micael Stehr och församlingens kanslichef Anne-Louise Löfgren samt från villaföreningen Inger Larsson och Andreas Aly.

Vi stegade runt på pulkabackens startplats mellan björkar och stenar och försökte överföra läget för den nya tomtgränsen till en karta – inte alldeles lätt, men vi skildes åt med övertygelse

att byggnadskontorets kartritare nu vet, var tomtgränsen ska dras. I februari väntas kartan vara klar för beslut och därmed blir pulkabackens framtid säkrad. Redan nu vill föreningen framföra ett stort tack till familjen Alexander för sitt enastående engagemang i denna fråga.

Text: Andreas Aly



Kyrkogården – en stor arbetsplats

I somras berättade vi på föreningens Facebook-sida att Esa Salonen och hans medarbetare på Kyrkogården har hjälpt oss boende i området att fylla igen det farliga hålet i pulkabacken där det tidigare stod ett stort träd. Efter midsommar fick föreningen också hjälp att ta ner midsommarstången som är lätt att resa men svår att ta ner. Detta tackade vi Esa och hans personal för med tårta dagen innan Allhelgonahelgen innan de sex säsongsanställda slutade för året.

Esa som är platschef berättar att efter Allhelgonahelgen minskas personalen på kyrkogården till tre som är heltidsanställda året om. Annat är det på sommaren då är kyrkogården en stor arbetsplats. I somras arbetade 23 personer med att hålla de sammanlagt 8 600 gravarna på en yta av cirka 60 000 m² i fint skick. Förutom de heltidsanställda och de säsongsanställda är personalen skolungdomar som bor i närområdet.

Kyrkogården drevs av kyrkan fram till 1983. Då övertog kommunen genom Stockholms kyrkogårdsförvaltning ansvaret. Esa har jobbat på kyrkogården sedan 1979 då Bengt Collste var

kyrkoherde. Jag frågade Esa om det var någon större skillnad att jobba för kyrkan jämfört med för kommunen. Han tyckte inte det var någon större skillnad förutom att kommunen såg till att arbetet förenklades med mer maskinell utrustning. Arbetet som platschef handlar mycket om kontakter med begravningsbyråerna, anhöriga till de bortgångna samt till viss del också med kyrkans personal, främst klockaren och vaktmästare.

Den nya delen av kyrkogården har vållat mycket bekymmer genom att grundvattnet står högt och jorden har varit för kompakt att gräva i. Större delen av den nya kyrkogården används dock nu och det finns två nya typer av gravar som inte kräver så mycket grävarbete. Det ena är en askgravlund där namnen på de bortgångna finns på en pelare och det andra är en askgravplats med små liggande gravstenar. Har du inte varit på den nya delen av kyrkogården så ta en promenad dit. Det är en vacker plats, mycket på grund av det fina arbetet som Esa med personal gör.

Text och foto Inger Larsson



Visning av Bromma Kyrka för föreningens medlemmar

Den 27 november samlades ett 40-tal medlemmar från föreningen i kyrkan för att lyssna till kyrkoherde Torbjörn Gustavsson som berättade om kyrkans historia, om målningarna från 1400-talet av Albertus Pictor i långhuset, om rundkyrkan från 1100-talet, om Stierncronas kapell från 1700-talet som blev kyrkans rum för altaret när slakten inte längre kunde betala underhållet av koret, om det Hjärneska gravkoret, också det från 1700-talet, som fortfarande tillhör och nyttjas av slakten Hjärne. En vandring genom kryptan, som byggdes 1968 i samband med bygget av vapenhuset, med samlingen av bilder på församlingens kyrkoherdar genom århundraden avslutade denna informativa guidning som tillkommit på initiativ av kyrkoherden och uppskattades mycket av de närvarande.

OBS: Medlemsavgift 2019 för Villaägarna

Villaägarna skickade nyligen ut senaste numret av tidningen Villaägaren. Med tidningen följde ett inbetalningskort för medlemskap i Villaägarna för år 2019. Glöm inte att betala. Årsavgiften är 440 kr varav 65 kr går till vår lokala förening.

Du som har begärt elektronisk faktura kommer att få den med e-post i slutet av december. Nya medlemmar under hösten 2018 fick en startbatt på medlemsavgiften och betalade 395 kr för resten av år 2018 samt hela 2019 och behöver förstås inte betala något nu.



Renovering och tillbyggnad av Bromma kyrka

Församlingen har under kyrkans jubileumsår genomfört flera informationskvällar, nu senast den 20 nov, där kyrkoherde Torbjörn Gustavsson informerade om de planerade byggnadsåtgärderna i kyrkan. Arbetet startar i mitten av januari 2019 och planeras vara klart i mitten av oktober. Kyrkan kommer att vara stängd under denna tid.

En ny orgel kommer att installeras, men detta sker först under år 2020. En del av åtgärderna är nödvändiga för att hålla kyrkan som byggnad i gott skick. Man behöver förbättra brandskyddet, installera ett nytt el- och ventilationssystem och förbättra tillgängligheten genom att i vapenhuset bygga in en hiss ner till källaren och toaletten där.

I samband med detta avser man att bygga en absid med ljusbärare i anslutning till vapenhusets norra sida och flytta ingången till kyrkan åter till den västra sidan av kyrkan där den legat i många hundra år, innan vapenhuset kom till 1968.

De senare två åtgärderna har rört upp känslorna bland en del av våra medlemmar och många har skrivit under protestlistor mot planerna som visades på mötet. Samtidigt finns det många som ser förändringarna som en del i en vidareutveckling av kyrkans verksamhet som har planerats och förberetts av verksamhetsledningen och kyrkorådet enligt gällande regler i samråd med bl.a. Skönhetsråd, länsstyrelse och ansvarig brand- och skyddsmyndighet.

Föreningens styrelse har diskuterat frågan och kommit till beslut att styrelsen inte kan ta ställning för föreningens räkning i denna fråga. De enskilda medlemmar som har synpunkter i frågan kan förstås engagera sig i saken. För mer information om byggnadsplanerna se: <https://www.svenskakyrkan.se/bromma/tillbyggnad-och-renovering-av-bromma-kyrka>
Fotomontaget ovan är från församlingens hemsida och visar den planerade tillbyggnaden.



Gilla vår sida på Facebook

Skriv gärna tips och inlägg på sidan som är till glädje och kunskap för oss som bor i området. Du hittar Facebooksidan genom att t.ex. googla "Bromma Kyrka Eneby Villaförening Facebook".

Kontakt med styrelsen: info@brommakyrkaenebyvillaforening.se