



Förtätningen av bostäder i Bromma Kyrka



Svartvita parhus har byggts på tre tomter i början av Attundavägen. Dessutom har villan på Attundavägen 3 rivits. Där har man sedan sprängt för att kunna sänka marknivån runt den nya fastigheten som också blir ett parhus. Den godkända maxhöjden för fastigheter på denna sida av Attundavägen är nämligen lägre än på andra sidan, där övriga fastigheter byggts.

Fastigheterna på Bromma Kyrkväg 454 och 456 är köpta av ett annat byggföretag som önskar ombilda tomterna och skapa fyra nya om 600 m² vardera. På dessa tomter vill man bygga parhus. För att få plats med husen och möta kraven på avstånd till tomtränserna föreslås långa smala hus. Dessutom har husen försetts med takkupor. Bostadsrättsföreningen som man

har bildat har namnet "Bromma Kyrkby"...

Stadsbyggnadskontoret är positiv till en styckning i fyra tomter med parhus. Många grannar och kringboende har skickat in skrivelser och kontaktat politikerna i stadsbyggnadsnämnden. Vid mötena i juni och september i stadsbyggnadsnämnden bordlades ärendet.

En protestskrivelse har under september undertecknats av 284 personer, vilket är 88 % av de som bor i kvarteren runt Attundavägen. Oron är stor att en detaljplaneändring för Bromma Kyrkväg 454 och 456 kan leda till liknande exploatering av fler tomter i området och förändra områdets karaktär.

*Text: Per Sahleström
Foto: Christina Polgren*

Visning av Bromma kyrka tisdagen den 27/11 kl. 18:00



Konstverk av
Cathrine Näsmark

Kyrkoherde Torbjörn Gustavsson guidar i kyrkan *speciellt för föreningens medlemmar* med anledning av kyrkans 850-årsjubileum. Välkomna till detta evenemang. Vänner och gäster är förstås också välkomna.

För den som inte kan komma detta datum finns en visning för allmänheten lördagen den 17 nov kl. 10:00.

Passa på nu, eftersom kyrkan från mitten av december kommer att vara stängd i flera månader för om- och tillbyggnad. Information om dessa planer lämnas på en informationskväll i kyrkan tisdagen den 20 november kl. 18:00

Jubileumsfesten – en formidabel succé

Den 8 september firade vi föreningens 100-årsjubileum på ängen intill Spångavägen bredvid Bistro Bromma. Hösten 1918 bildades den första föreningen i vårt område – Föreningen Bromma Trädgårdar som vår nuvarande förening har sitt ursprung i. Lagom till festens start kl. 14 drog regnmolnen bort, och de många tillströmmande deltagarna strosade omkring bland tälten där bl.a. Peter Jacobsson visade sina fågelsniderier. Där fanns det också böcker och litografier från vårt område och övriga Bromma att köpa. Inte minst den till dagen utgivna Jubileumsboken fann stor anklang.

Vid ett långbord kunde man byta och köpa växter. Korvgrillningen hade fullt upp att göra liksom också försäljning av kaffe och hembakat. Hoppborgen var barnens stora attraktion och på ”barnloppis” pågick kommersen för fullt. Det fanns tipspromenad i området och guidade turer i ”Kyrkbyn” samt en upptäckarvandring för alla sinnen med tema växter på ängen. Konstnären Cathrine Näsmark visade sin konst i sitt eget hem, bl.a. en målning av kyrkan speciellt framtagen till jubileumsfesten, se sidan 1. Målningen finns även som signerat tryck.



Jubileumskonserten

Jubileumskonserten i kyrkan var utsåld och blev en stor framgång tack vare Janne Schaffer, Trio Bennsten (syskonen Tobias, Annika och Kristin Bennsten), Carl-Olof Fägerlind och Anne-Marie Bodén med kyrkokören. På Janne Schaffers initiativ uppträdde de medverkande gratis till förmån för stiftelsen Ebbas Änglar. Föreningen kunde efter konserten skicka drygt 38 000 kronor som bidrag till stiftelsen.

Vädret tillät att varmluftsballongen kl. 18 under åskådarnas hurrarop kunde stiga upp och flyga iväg. Enea Korprock Poppers spelade upp på festplatsen och många deltagare tog tillfället i akt att smaka på Bistro Brommas läckra festbuffé. Ett stort tack till Bistron för anordnande av buffén och för support med elektricitet och annat. Ett särskilt tack går till församlingen för generös support med lån och uppställning av festtält, lån av kyrka och gamla Klockargården.

Många har under festen och därefter uttryckt sig mycket positivt om jubileumsfirandet. Styrelsen vill härmed än en gång tacka alla som har engagerat sig i förberedelsen och genomförandet av festen. Det var ett tufft jobb men i efterhand var det värt insatsen. Det kanske inte behöver gå 25 år till nästa?!

Styrelsen

Fotografer: Christina Polgren och Inger Larsson



Ta del av en 850-årig historia

Jubileumsboken om Bromma kyrka är ett praktverk där ett tjugotal experter utifrån sina respektive specialområden medverkar med nyskrivna texter om kyrkans kultur- och byggnadshistoria. Som läsare får du följa hur kyrkan, kyrkomiljön och det omgivande kulturlandskapet utvecklats sedan 1100-talet. Med sitt breda perspektiv är det här en bok som under många år kommer att skänka glädje till den intresserade läsaren.

För visst finns det mycket att berätta om Bromma kyrka! Kyrkan anses vara en av de äldsta byggnaderna i Stockholm som fortfarande är i bruk. Den första byggnadsperioden ägde rum under 1100-talets andra hälft och sedan dess har den rundkyrka som då uppfördes varit en samlingspunkt i bygden.

I boken studerar författarna intressanta frågeställningar: Varför hade det ursprungliga kyrkorummet en cirkulär form? Hur gick en medeltida mässa till? Hur såg Brommabygden ut under medeltiden? Hur har kyrkans berömda kalkmålningar förändrats genom åren? Även musiken, kyrkans textilier, sockenlivet, donationer till kyrkan, heraldiska vapen och mycket mer finns att ta del av i jubileumsboken.

Boken finns i en begränsad upplaga och kan beställas via församlingens hemsida www.svenskakyrkan.se/bromma eller köpas direkt på pastorsexpeditionen Famnen Stopvägen 120 Brommaplan. Vid frågor 08-564 355 00

Bromma församling
Kyrkoherde Torbjörn Gustavsson



Det senaste om flyget

Den 24/5 hölls på Bromma Flygplats ett informationsmöte med nya flygplatschefen Mona Glans, tidigare chef i Ronneby och med ett förflutet inom resebyråbranschen.

Information om bullerskärm mot Bromma Kyrka annonserades före mötet men berördes bara i förbigående. Villaföreningen påpekade att diskussioner om bulleravskärmning mot Bromma Kyrka pågått sedan 2008 och skriftlig dokumentation om detta överlämnades.

Bromma beflygs av fyra bolag till 15 destinationer, varav tre utrikes: Bryssel, Helsingfors och Århus. Såväl antal passagerare som antal starter och landning-

ar ökar sakta. Antalet rörelser 2017 var 59 400, en ökning med 2 % jämfört 2016. Enligt avtal tillåts 80 000 rörelser. Ingen flygplansservice sker längre på Bromma och stadsflyget använder huvudsakligen Arlanda. Omfattande förändringsarbete pågår fortsatt. Augusti 2017 invigdes en ny ankomsthall, hösten 2018 kommer en ny avgångshall vara klar bland annat. Man jobbar också fortsatt med att uppfylla de krav som villkorar 3C-certifieringen. Dessutom behöver flygplatsen ge plats åt tvärbanan till Kista. Hållplats Bromma beräknas tas i bruk 2021.

Under 2017 har installerats ett system av marksensorer som signalerar när åt-

gärder mot halka behövs: RWIS, Runway weather information system, världsunikt och delvis utvecklat på Bromma. Detta har halverat antalet plogningar som tidiga vintermorgnar stör de mest närboende.

Bullerskärmen är väsentligen färdigprojekterad. Man undersöker nu huruvida den kan påverka flygplatsens signalsystem. Ett planerat möte med Villaföreningen och närboende i Bromma Kyrka för detaljinformation den 26/9 inställdes. En ny inbjudan ska komma i höst. Föreningen har påpekat vikten av att projektet genomförs inom rimlig tid.

Text: Kristina Lindgren



Gilla vår sida på Facebook

Skriv gärna tips och inlägg på sidan som är till glädje och kunskap för oss som bor i området. Du hittar Facebooksidan genom att t.ex. googla "Bromma Kyrka Eneby Villaförening Facebook".

Kontakt med styrelsen: info@brommakyrkaenebyvillaforening.se